

Erfnieuws



ERFNIEUWS

AUGUSTUS & SEPTEMBER 2017

ORGANISATIE INFO



Doopsgezind Zorgcentrum Mennistenerf

H. Gerhardstraat 77, 1502 CC Zaandam

tel. 075-6123262

fax 075-6162889

Website: www.mennistenerf.nl

Email info@mennistenerf.nl

Directie:

Directeur-bestuurder

Hoofd econom. Adm.dienst

Manager facilitaire dienst

Anne-Els Rensenbrink

Michel van der Ark

Robert van der Veer

Management team:

Teamleider Facilitaire zaken

Teamleider Zorg Intramuraal

Teamleider Zorg Intramuraal

Teamleider Zorg Intramuraal + PG waarnemend

Coördinator Restaurant

Teamleider Keuken

Teamleider Thuiszorg Dirk Prins

Teamleider Thuiszorg Dirk Prins

Arnold Blom

Martha Masker

Ellen Meijns

Dineke de Vries

Gertjan Helsdingen

Milko Nonnekens

Mirelle v.d. Meer

Jan van Oosten

Raad van Toezicht

Medische zaken, voorzitter

Financiële zaken

Vastgoed

Lid

P & O

Mevr. J. Lanphen

Dhr. J. Poutsma

Dhr. C. Stam

Dhr. K. de Vos

Mevr. M. van der Aar

Vertrouwenspersoon voor bewoners Mennistenerf

Dhr. J. Middelhoven

Stadskwekerij 12

Email: middelhoven1502@planet.nl

tel. 075-6706035

1502 CN Zaandam

Inhoud Erfnieuws augustus/september 2017



Bladzijde	
3	Inhoud
4 & 5	Voorwoord directie, Anne-Els Rensenbrink
6 t/m 8	Geestelijk verzorger ds. Willemien Roobol
9	Ingezonden gedicht
10 & 11	Dam tot damloop
12	Kermis
13	Familienet verbindt familie met zorg
14	Een uniek boekje
15	Van twaalf tot twee
16	Vier het leven (Culturele Activiteiten)
17	Zaanse Historie
18	Klaas Woudt
19	Noorderbrug
20	Puzzel
21	Uitbureau
22&23	Gemeentehuizen
24	Wensbox
25	Bewoners informatie
26	Ingezonden brieven
27	Verjaardagen
28	Zorgmobiel
29	Mantelzorg bijeenkomst
30	Deur tot deurloop
31 t/m 34	Journal
35&36	Vaste Activiteiten
37	Openingstijden
38	Faciliteiten



Achterzijde voor- en achterblad Organisatie Info

Copy voor het Erfnieuws van oktober & november 2017

a.u.b. inleveren voor 31 augustus 2017

per mail inzenden naar: erfnieuws@mennistenerf.nl of in het postvak van het Erfnieuws naast de receptie

Het volgende Erfnieuws verschijnt op 29 september 2017

Beste mensen,

Intussen is een groot aantal medewerkers op zomervakantie en staat de rest te trappelen om op vakantie te gaan. De teamleiders zijn drukdoende geweest om alle gaten in de roosters te vullen, zodat ook tijdens de vakantieperiode alle zorg geleverd kan worden.



Nog een paar weken en dan is iedereen weer terug en kunt u genieten van de vakantie verhalen van de medewerkers. Ook uw kinderen of familieleden genieten van hun vakantie. Daardoor kan het voorkomen dat u met een vraag blijft zitten die u graag beantwoord zou zien. Stelt u deze gerust aan de teamleiders, zij zullen u graag helpen.

Niet alleen de medewerkers en uw familie gaan even lekker met vakantie, ook de mannen die Mennistenerf aan het verbouwen zijn gaan genieten van een paar welverdiende vrije weken. Dat betekent dat de rust even terugkeert, vanaf 28 augustus zijn de uitvoerder en zijn mannen weer terug in huis en gaan ze verder met de grote verbouwing.

Met ingang van juli kunnen mantelzorgers van KSW-cliënten inloggen op Familienet. Op Familienet kunnen medewerkers en familie onder andere berichten, foto's en een agenda delen. U leest hier meer over verderop in het Erfnieuws.

Familienet



Langzamerhand begint het Uitbureau meer bekendheid te krijgen, het gebeurt soms dat bustochten vol zitten en dat we dus helaas moeten doorgeven dat iemand niet meer mee kan.

Dus wijzen wij u er nogmaals op: Wilt u mee? Meld u bijtijds aan, want vol=vol.

Wegens het grote succes van vorig jaar gaan we op herhaling. Op vrijdag 15 september gaan we weer de Deur tot Deurloop organiseren voor alle bewoners. Om 13.30 uur gaan we van start bij de achterdeur voor een loop van maximaal 1 km door 'onze' wijk.



En u raadt het al, de loop zal eindigen bij de voordeur van het Mennistenerf alwaar wij u weer hartelijk zullen verwelkomen. U loopt toch ook mee?

U kunt zich opgeven bij de receptie.

Meer informatie over deze Deur tot Deurloop vindt u verderop in het Erfnieuws. En weet dat iedereen van harte welkom is!

Met vriendelijke groet,



Ik wens u veel leesplezier in weer een nieuw Erfnieuws en nog een aantal heerlijke zomerse weken.

Anne-Els Rensenbrink
Directeur-bestuurder



High tea

Na een lange twee maanden is het dan eindelijk zover. We kunnen weer gebruik maken van ons "nieuwe" restaurant!

Omdat we door de verbouwing geen zomerdag hebben gehad trakteren wij **donderdag 3 augustus vanaf 14.30 uur** op een **high tea**. Wat er allemaal geserveerd gaat worden is nog een verrassing, maar ik kan u wel verklappen dat het smullen wordt. Dus kom ons nieuwe restaurant bewonderen en geniet gelijk van een high tea.





Tijden van vreugde en tijden van verdriet

Als je ouder wordt, dan weet je, dat er in het leven vrolijke en goede momenten zijn geweest, waarin je je hebt verheugd, maar dat er ook tijden zijn geweest, die moeilijker waren.

Om te beginnen met de vrolijke tijden: sommige mensen herinneren zich nog de tijd, waarin ze volop konden dansen. Anderen herinneren zich nog, hoe het was om verliefd te zijn. Weer anderen hebben goede herinneringen aan de geboorte en de kinderjaren van hun kinderen. Ook zijn er voor velen goede herinneringen aan reizen of aan uitstapjes naar zee en fijne herinneringen van de hele zomer kamperen in Bakkum of Egmond. Sommige mensen hebben ook goede herinneringen aan het werk, dat ze vroeger deden of aan de collega's, die ze vroeger hadden. Anderen denken met vreugde terug aan de tijd, waarin ze nog heerlijk konden wandelen of fietsen of sporten.

Nu mensen ouder worden, brengt de geboorte van kleinkinderen of achterkleinkinderen vreugde met zich mee evenals het bezoek van mensen, die je lang niet meer hebt gezien. Het is belangrijk om de goede herinneringen aan prettige tijden en momenten af en toe eens even op te halen. Dan geniet je als het ware nog even opnieuw van iets, wat je als fijn hebt ervaren.

Als je ouder wordt, weet je ook, dat er in het leven niet alleen mooie tijden zijn, maar ook minder mooie tijden met narigheid en verdriet. Zo kan het zijn, dat je eigen gezondheid ernstig achteruit gaat. Het valt niet mee om dat te aanvaarden. En het kan ook gebeuren - en dat is heel verdrietig - dat de mensen om je heen, je partner of je kinderen heel ernstig ziek worden. Als je ze moet verliezen, je partner of je kinderen of je broer of zuster, dan is dat heel moeilijk om dat verlies een plaats te geven in je leven. Soms hebben mensen ook te maken gehad met een scheiding van een partner of met een kind, dat geen contact meer wil. Ook dat is verdrietig en moeilijk.

Er is een bekende tekst over de afwisseling van de goede en de minder goede tijden in een mensenleven in het bijbelboek Prediker. Dat boek Prediker hoort bij de wijsheidsliteratuur, de chochma. Wijsheid betekent, dat je het leven neemt zoals het is. Een popgroep uit vroeger tijden, the Byrds, heeft de tekst van Prediker gebruikt in een popsong "There is a time for everything, turn, turn, turn". Ook in dat lied horen we afwisselend over vreugde en moeite.



De tekst van Prediker is als volgt:

Prediker 3 :1-8

- 1. Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel heeft zijn tijd.*
- 2. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken.*
- 3. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.*
- 4. Er is een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen*
- 5. Er is een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen bijeen te zamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te onthouden*
- 6. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen*
- 7. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken*
- 8. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een tijd van oorlog en een tijd van vrede.*

Het mooie van deze tekst van Prediker is dat alle afwisselende tijden uiteindelijk eindigen met " *een tijd van vrede*". Dat woord "vrede" is het allerlaatste woord. "Vrede" heeft het laatste woord. Je kunt veel meemaken in je leven, veel hebben meegemaakt en tenslotte kun je er - ondanks alles - vrede mee hebben. Vrede hebben met het leven en met je eigen leven, zoals het is gelopen. Dat is niet zo makkelijk. Dat heeft tijd nodig en daarvoor heb je wijsheid nodig.

Vrede hebben met het leven is bijna net zoiets als "aanvaarden".

Daarover gaat de volgende tekst, zo U wilt een gebed of een meditatieve tekst:

Geef me de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen

Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen

Geef me de wijsheid om het verschil tussen beide te zien.

Vrede wens ik U allen,
Willemien Roobol
Geestelijk verzorger



AVONDRESTAURANT "DE BUREN"

Op **woensdag 9 augustus om 17.15 uur** gaan we weer beginnen in de **vernieuwde Arend Dikzaal** met het avondrestaurant van de Buren. Zoals altijd krijgt U op tijd een persoonlijke uitnodiging, waarmee U zich kunt opgeven bij de receptie.

Ook komen we met "de Buren" bij elkaar op **woensdag 20 september om 17.15 uur** in de Arend Dikzaal. Ook daarvoor krijgt U op tijd een uitnodiging.

DE KERKDIENTEN

Tweemaal per maand hebben we kerkdiensten op zondagmorgen in de Arend Dikzaal: op de tweede en de vierde zondag van de maand.

Op **zondag 13 augustus** om 10.15 uur gaat voor dhr. Menno Hofman.

Op **zondag 27 augustus** om 10.15 uur gaat voor ds. Willemien Roobol.

Op **zondag 10 september** om 10.15 uur gaat voor ds. Truus de Boer.

Op **zondag 24 september** om 10.15 uur gaat voor pastor Jos van Steen.

Oecumenisch avondmaal.



GESPREKSGROEP 'In gesprek over het leven'

Eens in de veertien dagen komen we samen met een aantal bewoners uit het Mennistenerf, uit de aanleunwoningen en uit de Wetstraat om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.

Op **vrijdag 4 augustus en op vrijdag 18 augustus** komen we om 10.15 uur bij elkaar als Gespreksgroep in de Huiskamer op **gang 4**.

Op **vrijdag 29 september** komen we om 10.15 uur bij elkaar als Gespreksgroep in de Huiskamer op **gang 4**.

U kunt opgehaald worden door Willemien Roobol.

Aanmelden kan ook via de receptie of via de verzorging.



INGEZONDEN GEDICHT

IEDER UUR VAN LEVEN.

(INGEZONDEN DOOR MARTY KSW1)

Ieder uur is in dit leven, hier op aarde van gewicht.
Ieder uur geeft vreugde of droefheid, waar men ook zijn schreden richt.
Ieder uur verschijnt de dood,
Ieder uur wekt nieuwe zorgen,
Nieuw genoeg, nieuwe nood!

Niemand kan in het leven zeggen wat het volgend uur hem schenkt.
Niemand weet of straks het noodlot of geluk hem tegen wenkt.
Ieder uur kan ons verrassen hetzij met voorspoed of verdriet.
Ieder uur brengt nieuwe raadselen en de mens doorgrond ze niet!

En zo vliegen tal van uren, met hun eigen snelheid voort.
Het worden dagen, weken, maanden: nimmer wordt hun gang gestoord.
Het heden vliegt langs het verleden, en de toekomst van vandaag.
En waartoe en waarom? Die reden? Is en blijft een open vraag.

Ieder die de vlucht der eeuwen, met wat levensernst beschouwt,
Krijgt van de niet gebruikte uren, in zijn leven, vaak berouw.
Eenmaal zal, voor ieder onzer het uur van eeuwig afscheid slaan.
Die zijn uren goed gebruikt heeft, kan dan rustig scheiden gaan.





(Door Koos.)

In 2010 ging de 25^{ste} van Dam tot Dam van start. Het is nu zeven jaar verder. Hoe begon deze gekte eigenlijk. Koos nam een duik in de geschiedenis.

De eigenlijke aanleiding was, de dagelijkse files voor de Hempont en IJponten. Met lange wachttijden. Men kon sneller van Londen naar Parijs, dan van Amsterdam naar Zaandam. Dat moest tocht beter kunnen; een tunnel onder het Noordzeekanaal en het IJ misschien? Maar er zou nog heel wat water door het kanaal stromen voordat het zover was. Toen ontstond het idee voor een wedstrijd, wie het snelst van Amsterdam naar Zaandam kon komen. Dat gebeurde op 29 augustus 1959, met de meest uitzonderlijke voertuigen, artiesten en bekenden. De toenmalige burgemeester van Zaandam, Franken, ging in duikerpak over de bodem van het Noordzeekanaal. Van Gend & Loos, met een authentieke postkoets met de pont. Een helikopter, die moest het afleggen tegen een speedboot.



Ook schrijver Simon Vinkenoog en zangeres Teddy Scholten behoorden tot de deelnemers, die rennend de dam op kwam. Deze Dam tot Damrace was zowel in binnen als buitenland groot nieuws. De Coentunnel werd in 1966 geopend en de IJ-tunnel volgde twee jaar later. Maar het voorstel van de Zaanse burgemeester aan die van Amsterdam om een wedloop te houden, door een van beide tunnels vond geen gehoor. Het komt er toch van.



Cees Lansbergen van wielclub Le Champignon, was al betrokken bij de halve marathon van Egmond. Op 11 augustus 1981 vroeg hij een vergunning aan om een wedloop te houden van de Dam in Amsterdam, naar de Dam in Zaandam. Hierover werd negatief beslist. Maar Cees ging niet bij de pakken neer zitten. In 1985 zou het dan moeten geburen. Maar opnieuw protest. Nu van een atletiek vereniging in Amsterdam. "Laat dat fietsclubje uit Zaandam maar een wielervedstrijd organiseren".

Maar heel Noord Holland en omstreken liep warm voor de wedstrijd, die door de IJtunnel zou gaan. Het zouden 10 Engelse mijlen worden, 16.1 kilometer. Hoewel er regen was voorspeld die dag, was het stralend helder weer. Dus klonk op 3 november 1985 het startschot voor de 1^e van Dam tot Damloop. Het zou zich ontwikkelen tot een spektakel van jewelste. Waar iedereen weer naar uitkeek.

Een happening.

De Damloop zou uitgroeien tot een landelijk festijn, een waar schouwspel die deelnemers van heinde en verre trok. Het toeschouwersaantal zou in de loop der jaren alleen maar groeien. Want in 1985 waren er ruim 4000 recreatielopers en dat waren er in 2009 al ruim 60000. Die startbewijzen waren in twee dagen de deur uit. De loop was uitgroeid tot een fenomeen, waar iedereen bij wilde zijn. Spandoeken en vlaggetjes langs het parcours. Vaak muziek maar vooral toeschouwers, heel veel.



Maar ook het deelnemersveld van de wedstrijdlopers veranderde. In het begin Nederlandse toppers; Gerard Nijboer, Marti ten Cate en

Carla Beurskens. Later kwamen de Afrikaanse loopwonders. Er kwamen, businesslopen voor bedrijventeams, minilopen, fietstocht en wandeltocht. Maar ook enkele nachtlopen; zoals de befaamde lady's night. Maar deze loop der lopen stond voorop. Want ook de pers was enthousiast. Het Parool de Telgraaf en de Zaanse

Typhoon en Zaanse gezinsbode gebruikten veel papier. Ook de middenstand profiteerde met pakkende reclames.



Puffend de IJtunnel in.



De start voor de eerste loop was nog op het Damrak, met duizenden liefhebbers geduldig wachtend achter de hekken, tot het startschot zou klinken. Dan duwend en zigzaggend de Prins Hendrikkade over, hier is nu de startplek. Eerst de dames wedstrijdlopers, vijf minuten erna de mannen. Daarna meute recreanten door de tunnel, waar normaal alleen auto's door mogen, een onvergetelijk gebeuren.

Benauwend warm, te snel naar beneden en puffend omhoog Via Noord waar massa's toeschouwers langs de route stonden. Dan langs de Zuidoost. Er lijkt geen einde aan te komen. Veel publiek,

geklap, gejuich, muziek; wat een sfeer. Daar is de Peperstraat. Het finishdoek; eindelijk. Ik heb zelf de eerste vijf lopen meegedaan, waarvan een in de stromende regen. Dus ik weet wat afzien is. Maar ook als vrijwilliger. Hekken neerzetten op de Vermiljoenweg tegenover het Mennistenerf. Kledingzakken uitreiken. Later met een vriend de kleding verzorgd van de Dames wedstrijdlopers. Met een busje het parcours over en dan in Amsterdam noord er weer af. Dan snel naar de finish op de Peperstraat. Nog vijf minuten over voordat de dames zouden eindigen. Nu ben ik een van de vele toeschouwers en ik geniet er nog steeds van.



Kermis door Ruud Meijs

In september breekt , zoals vele jaren, de kermis weer los. Een week van te voren wordt er opgebouwd en staan de kinderen al met grote ogen te kijken waar ze de week daarop van kunnen genieten. Hier zijn wat foto's van de kermis in Zaandam door de jaren heen.



Heel simpel is 'Stap op, laat je wegen', een paar foto's uit 1920. Wat de gein hiervan was ontgaat me een beetje of was het dat de weger een beetje smokkelde met de gewichten.



De botsautootjes hebben altijd een grote aantrekkingskracht gehad. Op deze foto uit 1930 lijkt het meer op een racebaan waarbij rondjes gereden werden in plaats van dat er gebotst werd.

Maar ook tijdens de bezetting ging de kermis gewoon door met hier vrolijke mensen in 1941 in de Rupsbaan.



1955, moeder en dochter doen even een loopje over de kermis.



En de laatste is uit 1997 met een attractie waarbij vooral de kinderen altijd prijs hebben

**KERMIS BURCHT ZAANDAM 2017 IS VAN
1 TOT EN MET 10 SEPTEMBER**



Familienet verbindt familie met zorg

Met ingang van juli 2017 maken wij op kleinschalig wonen gebruik van Familienet. Familienet is een waardevol communicatiemiddel waarmee wij als zorgverleners snel en makkelijk contact kunnen onderhouden met de familie van onze cliënten. We starten op kleinschalig wonen, maar gaan het gebruik in de toekomst uitbreiden naar andere cliënten in huis.

Waarom Familienet?

Familienet bestaat inmiddels al jaren en heeft bewezen te zorgen voor meer interactie en daarmee betrokkenheid tussen zorgverleners, familie en cliënt. Deze betrokkenheid vinden wij erg belangrijk omdat dit de zorg voor onze cliënten ten goede komt. Alle deelnemers leren elkaar beter kennen en zijn goed op de hoogte van het reilen en zeilen binnen het Mennistenerf.



Hoe werkt Familienet?

Familienet draait om een afgeschermd webpagina. Elke cliënt krijgt zo'n pagina. Alleen zorgverleners en familieleden die toegang hebben, kunnen de inhoud zien. Deze deelnemers kunnen berichten uitwisselen, foto's, video's en documenten delen, een agenda bijhouden maar ook het digitale Levensboek aanvullen. Familienet is erg gemakkelijk in gebruik en voor iedereen toegankelijk.

We zijn erg enthousiast over Familienet en delen onze ervaringen graag.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Corien Bosveld door te bellen naar het Mennistenerf (075-612 32 62) of te mailen naar c.bosveld@mennistenerf.nl



Een uniek boekje

(Tekst Koos v/d Woude)

Onlangs kreeg ik bij toeval een uniek boekje in handen. Het gaat over de geschiedenis van Zaandam.

De schrijver is Cornelis Kieviet, jawel, de schrijver van Dik Trom. Het was ontstaan in het Noord-Hollandse gehucht [Etersheim](#) nabij Oosthuizen, waar hij in 1883 was aangesteld op het juist geopende schooltje met maar een klas. Het verhaal van de dikke jongen, achterste voren op de rug van een ezel, is gebaseerd op ware gebeurtenissen

Op dat kleine schooltje, gaf hij met assistentie van een juf les aan de dorpskinderen van 6 tot 14 jaar in Etersheim, nabij Schagen. Hij werd later het hoofd van de openbare school in de Oostzijde te Zaandam. Daar bleef hij 14 jaar. Hij schreef het leesboekje voor de scholen; schetsen uit de geschiedenis van Zaandam. In het boekje staan verhalen van de komst van Tsaar Peter naar Zaandam en de Franse overheersing.



Maar hij begon ook met de serie van Dik Trom. Door zijn gezondheid ging hij met vervroegd pensioen en verhuisde naar Wassenaar waar hij de laatste drie delen van Dik Trom schreef. Het voormalige schooltje met woning bestaat nog steeds, er is een Dik Trom museum in gevestigd. Een beeld van Dik Trom op de ezel staat in hoofddorp, de geboorte plaats van Kieviet.



Gemeentewapen Zaandam 1812

*DE COMMISSIE VAN TOEZICHT OP HET
LAGER ONDERWIJS biedt, ter herinnering aan het
feit, dat honderd jaar geleden Oost- en West-Zaandam tot
ééne Gemeente, de Gemeente ZAANDAM, werden vereenigd,
dit boekje, waarin de Geschiedenis van Zaandam van
den vroegsten tijd tot heden kort is samengevat, de ZAA-
DAMSCHE SCHOOLJEUGD aan,
en brengt haren dank aan den Schrijver, den heer
C. JOH. KIEVIET, die dit door zijne welwillendheid
mogelijk maakte.*

Zaandam, Juli 1912.

Van Twaalf tot Twee



Als u een liefhebber van de radio bent geweest dan kent u het vast wel; het lunchprogramma van de KRO tussen de middag met Ted de Braak en het spelletje 'Raden Maar' met Kees Schilperoort.

Ted de Braak in de studio met een gast.

Het was een luchtig programma dat werd uitgezonden in de aanwezigheid van publiek in de KRO-studio. Ted de Braak ontving wat gasten met wie hij een praatje maakte. Er kwam van alles lang; een dameskoor uit Limburg of een gymvereniging. Of iemand vertelde over een paardenmarkt of een zelf gemaakt apparaat. En er was het uitstekende orkest dat de zingende of spelende artiesten begeleidde. Het orkest speelde van 1967 tot 1973 in het programma.

Raden Maar

Na het nieuws van 13.00 uur, de weerberichten en de land- en tuinbouwberichten kwam het spelletje 'Raden Maar' met Kees Schilperoort. Schilperoort liet een kort geluidsfragment horen. Daarna werd een luisteraar gebeld die raden mocht wat het voor geluid was. Een goed antwoord leverde vijftig gulden op. Werd het niet geraden ging 'de pot' door naar de volgende kandidaat. Als het bij duizend gulden nog niet geraden was werd er een nieuw geluid genomen en was de pot weer leeg.

De kandidaten mochten altijd vragen om het nog een keer te mogen horen. Dat was nooit een probleem.



Er speelde zich soms vermakelijke taferelen af zoals de mevrouw die even wilde 'overleggen' met haar familie die in de keuken zat. Ze liep telkens van de telefoon in de gang naar de keuken voor overleg. En Schilperoort en de luisteraars maar wachten. Ze kwam nog even terug om te vertellen dat haar buurvrouw ook was binnen gekomen en ze liep weer terug naar de keuken. Na weer een tijdje wachten kwam ze dan met het antwoord. Of het goed of fout was weet ik niet meer, maar het publiek had inmiddels de slappe lach.

Vier Het Leven

Met veel plezier presenteert Vier Het Leven, zij organiseren culturele activiteiten voor ouderen, hierbij een overzicht van de activiteiten die zij de komende maanden voor u hebben geselecteerd. U bent van harte uitgenodigd om mee te gaan tijdens één of meer film-, museum, theater- en concertbezoeken.

De kosten van uw bezoek zijn inclusief vervoer, entree, koffie vooraf en een drankje in de pauze. U wordt opgehaald en thuisgebracht door een gastheer of gastvrouw van Vier het leven.

Wilt u graag mee? Vul dan het reserveringsformulier in en stuur deze naar ons op.

Het formulier kunt u bij de receptie van Mennistenerf vragen. U ontvangt dan binnen 14 dagen een bevestiging. Indien u na 14 dagen niets van ons heeft vernomen, zou u dan telefonisch contact met ons op willen nemen? Wacht niet te lang met reserveren, er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar.

Tot 3 weken voor de voorstelling kunt u reserveren.

Heeft u nog vragen? U kunt ons bellen op werkdagen tussen 9.00 uur en 18.00 uur.

Telefoonnummer: 035-5245156

Met vriendelijke groet,
Stichting Vier Het Leven.

Programma Vier Het Leven:

Het Danspaleis

Donderdag 14 september 2017 – 15.00 uur

Het zonnehuis in Amsterdam

kosten: € 17,50

Stem kwijt-de Verleiders - Cabaret

Vrijdag 29 september 2017 – 20.15 uur

Het Zaantheater – Zaandam

kosten: € 46,00

Held – Marcel de Groot - Muziek

vrijdag 6 oktober 2017 – 20.30 uur

Het Zaantheater – Zaandam

kosten: € 36,00

Carmen – Tanja Kross – opera/operette

zaterdag 7 oktober 2017 – 20.15 uur

Het Zaantheater – Zaandam

kosten: € 44.50

Yentil en de Boer in Concert – Cabaret

woensdag 11 oktober 2017 – 20.15 uur

Het Zaantheater – Zaandam

kosten € 44.50

Centenary of Jazz – Big Chris Barber Band – Jazz

zaterdag 14 oktober 2017 – 20.15 uur

Het Zaantheater – Zaandam

kosten € 44.50

De Koperen Tuin – Christiaan Kuyvenhoven – muziektheater

dinsdag 17 oktober 2017 – 14.00 uur

Het Zaantheater – Zaandam

kosten € 33.50

Sweeny Todd – René van Kooten, Vera Mann e.a. – musical

vrijdag 20 oktober 2017 – 20.15 uur

Het Zaantheater – Zaandam

kosten: € 52,00

Ik ben mijn lied – Henk Poort – Muziektheater

zaterdag 21 oktober 2017 – 20.30 uur

Het Zaantheater – Zaandam

kosten: € 40,00



STUKJE ZAAANSE HISTORIE

De Lantaarnopsteker

door Ruud Meijs

Nu druk je op een knopje en het licht gaat aan, maar er waren tijden dat het allemaal nog niet zo makkelijk ging.



Grote steden waren nog een zeldzaamheid, de meeste mensen woonden nog in kleine gemeenschappen. In zo'n dorp was het in de avond en nacht donker totdat de straatlantaarn verscheen. In de oudste vorm werden kaarsen gebruikt. Die werden 's avonds aangestoken door de lantaarnopsteker en 's morgens weer gedoofd. Later ging men over op olie en nog weer later op gas. Toen de elektriciteit werd uitgevonden, ja, dat moest nog worden uitgevonden, pas toen werd het beroep van lantaarnopsteker overbodig.

Het was geen volledige dagtaak dus werd het gedaan naast een eigen beroep zoals schoenmaker of kleermaker. Zij werden officieel aangesteld door de overheid en in vele gevallen moesten zij ook een eed afleggen. Vooral in de 17^e en 18^e eeuw hadden ze ook een taak als bewaker, hij liep tenslotte het hele dorp door. Toen de dorpen groter werden werd dat minder.

In Zaandam waren de laatste lantaarnopstekers in dienst van het gemeentegasbedrijf. De directeur vertelt daarover tijdens de Enquête van de Staatscommissie van 1887 ¹. Er waren nog 425 straatlantaarns in de gemeente en 13 opstekers. Die verdienden 30 cent per avond en waren opgenomen in de verzekering tegen ongevallen en pensioen.

Vraag: Die lantaarnopstekers zullen van 30 cents niet vet worden; wat zijn het meest voor lieden?

Antwoord: Meestal schoenmakertjes en kleermakertjes. Enfin, het is een baantje, dat zij gemakkelijk er bij kunnen waarnemen.

Vraag: Zijn er ook oude of afgeleefde mensen onder?

Antwoord: Neen, het meest mensen van ongeveer middelbaren leeftijd.



In de oude adresboeken van de Zaangemeenten heb ik nog wat namen gevonden van lantaarnopstekers.

J. Thie, koopman in brandstoffen, Krommenieërpad N 142 Wormerveer.

J. van 't Padje, lantaarnopsteker, Warmoestraat C 82 Wormerveer

D. Helling, Achter de kerk D 89, Zaandijk

P. Schipper,

G. Bas, Weiver 78, Krommenie. In de periode 1913 - 1917.

J. Bakker, Veeringstraat 9a, Zaandam In de periode 1909, 1922, 1926-1927, 1937

Aan dit beroep kwam een eind toen, al met de gaslichten, de lichten automatisch aangestoken konden worden. Volgens de overlevering zou de laatste lantaarnopsteker in 1957 in Haarlem met pensioen zijn gegaan.

Me Vader geschreven door Klaas Woudt

*Hai verskoot ze aige rot, et zou em bar benauwe!
As me vader nagges om een hoekie kon staan glouwe...
Electronika en zuk en zuk bleef hum goddank bespaard:
'n Stoomfiets vond ie al puur wet. - Een man om van te houwe.*



Ja, me vader hè. Meskien heb oewe zuks ok wel, dat je nag altheid zo'n warrem gevoel kraige as je an vroeger denke. Meskien is jollies ave rok al jare en jare trug estrorreve, maar den skiet et bai waize van spreke iniene te binnen dat ie al ie tois kwam altheid effies met ze fietsbel belde. Zukke klaineghedes: dat ie meegong nee et badhois om je zwumme te lere, of van main part dat ie aldeur achter je loie reet anzat om te zorregge dat je hoiswerk ofkwam.

Main vader kwam ovvendeur nag welders effe buurte, in me gedachtes den. Den zag ik weer voor me hoe ie zorregvuldeg met een krant en klaine houtjes an de gangk was as in oktober de kachel voor et eerst annestoke worre moest. Of dat ie een raibroek droeg en een witte pet as me op vekansie gonge. Deer lachte me den elleke keer opnuuw om, maar et skeelde em niks.



Meskien is me vroegste heinding dat ik voor op de fiets zitte mocht, op een kaihard zadeltje dat op de stang vasteskroefd was. Den Benne vaders nag helde. Leet ik maar hope dat ze zuks ok voor jullie blaive zelle, je leve langk.

De Noorderbrug door Ruud Meijns

Toen er nog geen bruggen over de Zaan waren, behalve die bij de sluis in Zaandam, werden mensen met een bootje naar de overkant geroeid. Toen de industrie begon toe te nemen kwamen er veren. Later kwam 'De Hoopbrug' en wat later kwam er een brug die mensen van het Kalf naar de Koog moest brengen; De Noorderbrug.

De Noorderbrug verbond Zaandam met Koog aan de Zaan, toen nog zelfstandige gemeenten. Van Zaandam in de Oostzijde bij de Slachthuisbuurt naar de overkant in de Koog uitkomend in de Raadhuisstraat tegenover de Ruyterstraat.



De brug werd op 30 april 1902 geopend door burgemeester Cleveringa van Koog aan de Zaan.

Om gebruik te mogen maken van de brug moest er tol worden betaald. Deze tol werd verpacht en depachter van de Noorderbrug, de heer H. van der Kommer, liet in 1902 bij de oprit aan de Koogse kant een café met woning bouwen.

1915. Brugwachter vd Kommer maakt een praatje met een fietser en dan kan er meteen afgerekend worden. Als voetganger, met of zonder rijwiel, betaalde je 2 cent.



Ik vond het wel een mooie brug, het had een lastig hobbeltje in het midden en een enkele kar met laag onderstel is er wel eens op blijven hangen.

Op de brug met het zicht naar Koog aan de Zaan.



PUZZELN VOOR JONG & OUD

bijwoord		kuil		soort hagedis	verlegenheid		palmmeel		vang-werktuig	pratende vogel		afvoer-kanaal
		loofboom			tweetal			1		graan-soort		
	13					14	bouwland					8
lol	hulp						flauwe helling					
	papegaai	16					bakenton					4
			vee-drijver								12	soort klei
levens-vocht		com-mando	bezigheid		10	winter-verschijn-sel	speel-kaart		korte nota		6	
								bepaalde tijd	troef-kaart			
paskamer	tegenover			te zijner tijd					2	niet water-dicht	familielid	onbe-paald vnw.
	zee-zoogdier		11									
				dreumes		3	lofrede			9		
koffie-dik		bezorger v.d. post					deel v.e. bestek					15
knaap				terrein				5	witsel			

De oplossing van de puzzel JUNI/JULI was **VERANDERING Mw. Pasterkamp is de gelukkige winnaar.** Als "notaris" fungeerde dit keer Maartje Goverde (Geestelijke zorg) De winnaar ontvangt een cadeaubon voor het avondrestaurant. Deze kunt u ophalen bij de receptie. Als u de oplossing van bovenstaande puzzel weet, dan kunt u deze voor 30 augustus 2017 inleveren bij receptie Mennistenerf.



Inzender Naam:.....

Adres:.....

Uitslag puzzel augustus-september 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Uitbureau Mennistenerf

Sinds 1 april 2017 is het Uitbureau actief. We blikken even terug en kijken vooruit.



Uitbureau Mennistenerf

Sinds 1 april is het Uitbureau actief en inmiddels is er al een uitstapje en een aantal busreizen geweest. We blikken even terug en kijken vooruit.

Op woensdag 7 juni stond “koffie drinken op de Dam in Zaandam” gepland. Helaas hadden we die dag te maken met storm en regen waardoor dit uitstapje niet door kon gaan. We gaan het nu op vrijdag 18 augustus nog een keer proberen.

Vrijdag 16 juni rondje Twiske.

Gelukkig hadden we deze dag prachtig mooi weer. We werden afgezet bij Paviljoen Twiske en zijn daar gelijk op het terras, die voor ons gereserveerd was, neergestreken. Onder het genot van een kop koffie en een heerlijk stuk gebak keken uit over het water waar een aantal surfers actief waren. Iedereen had het zo naar de zin dat niemand nog een stukje wilde wandelen. Daarna zijn we weer teruggebracht naar Mennistenerf.

Woensdag 5 juli de Bonte Belevnis.

Ook deze dag troffen we het met het weer. Uiteraard zijn we op het terras neergestreken. Hier was speciaal voor ons appeltaart gebakken. Enkelen van ons hebben nog een rondje gelopen om de dieren te bekijken en te aaien. Daarna heeft Lowie ons weer veilig teruggebracht.

Vrijdag 14 juli Zaanse Schans

Dit was nog even spannend of het droog zou blijven, maar we hebben geluk gehad. Bij restaurant de Kraai gezeten en genoten van een kopje koffie met gebak. Daarna naar de klompenmakerij gewandeld en bekeken hoe klompen gemaakt worden. Toen was het alweer tijd om net voor de bui in de bus te zitten en terug naar Mennistenerf te gaan. Het was een leuke ochtend.

Programma:

Woensdag 2 augustus - Fronik boerderij, helaas komt deze te vervallen.

Vrijdag 18 augustus – Koffie drinken op de Dam In Zaandam.

Woensdag 6 september - Rondje markt Wormerveer.

Voor al deze uitstapjes geldt op tijd reserveren want de plaatsen zijn beperkt. Door de vele aanvragen wordt er per keer bekeken wie er mee kan om het zo eerlijk mogelijk te houden. U kunt zich opgeven bij de receptie. De kosten zijn € 6,00 p.p.

Bustochten voor aanleun- en wijkbewoners:

Woensdag 16 augustus – Rozentocht

Een rozentocht naar Aalsmeer. Voor wie dat wil na afloop een heerlijke maaltijd in Mennistenerf. Kosten €27,50

20 september – Zonnetrein

Met de Zonnetrein door de duinen. €35,00

Wilt u meer informatie over het Uitbureau of wilt u een kaartje kopen voor een busreis? Dit kan elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de hal van Mennistenerf bij Erika.

Gemeentehuizen Zaandam (door Ruud Meijs)

Het vroegere raadhuis van Zaandam, De Burcht, komt op de markt. Parteon, de eigenaar van het gebouw vindt het niet meer passen bij haar hoofdtaak; het wordt verkocht. Veel zal het niet uitmaken, het gebouw blijft gezichtsbepalend aan de Zuidoostzijde.

Het was niet het eerste gemeentehuis van Zaandam. In de 17^e eeuw stonden er zelfs twee; eentje voor Westzaandam en eentje voor Oostzaandam. Oost- en Westzaandam hoorden bij afzonderlijke rechtsgebieden en hadden elk recht op een eigen rechthuis.

Het rechthuis/gemeentehuis van Westzaandam (1683) was gebouwd tegen de Westzijderkerk - de Bullekerk. Het rechthuis was voor de kerk geplaatst. Toen het gemeentehuis in 1847 aan de Burcht gereed kwam werd dit bouwsel gesloopt. Linkerplaatje met het rechthuis en rechts zonder.



Het rechthuis van Oostzaandam was gebouwd tegen de Oostzijderkerk. Op het eerste prentje staat het helemaal rechts, nog net zichtbaar. Op plaatje 2 is het beter te zien. Ook dit pand werd overbodig toen het nieuwe gemeentehuis in Zaandam gereed kwam. Maar het heeft nog even dienst gedaan als consistoriekamer en is vervolgens gesloopt. Op dezelfde plaats werd een predikantenwoning gebouwd die er nu nog staat (plaatjes 3).





Het nieuwe stadhuis van Zaandam is een ontwerp van architect W.A. Scholten. Het gebouw is ontworpen in een neoclassicistische stijl. Het gebouw had indertijd dienst als stadhuis, kantongerecht, Kamer van Koophandel en politiebureau.

Bij het ontstaan van Zaanstad in 1974, werden alle voormalige, zelfstandige gemeenten Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaanwijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Assendelft samengevoegd. Er kwam een noodzaak om een nieuw, en centraal gelegen gemeentehuis te laten bouwen. Dat werd het Bannehof in Zaanwijk. De eerste raadsvergadering vond plaats op 24 februari 1975.



Het Bannehof in Zaanwijk

Maar aan alles komt een eind en zo kwam er weer een nieuw stadhuis. In het plan Inverdan werd een nieuw stadhuis gebouwd dat in 2011 gereed kwam. Het werd beroemd vanwege het uiterlijk van Zaanse huisjes.



Het nieuwe stadhuis in Zaandam



WENSBOX

In het vorige erfnieuws hadden we al laten weten welke wensen er in de wensbox zaten en wat we er mee hebben gedaan.

Dit keer zat er 1 wens in de box, iemand vraagt of we een keer broeder kunnen eten. We hebben overleg gehad met onze kok. In september komt broeder een keer op het menu te staan.



Heeft u een wens? Schroom niet en deponeer het in de wensbox. Deze staat op de balie bij de receptie. Wie weet komt uw wens uit!

Met vriendelijke groet,
Belinda Alkema
Coördinator Welzijn

LIKE ONZE FACEBOOK PAGINA
Voor de op leeftijd zijnde mensen, like betekent iets leuk vinden. Via de computer kun je op Facebook Mennistenerf liken door het duimpje aan te klikken



 **Gerda Kuijt-Steding** ► Mennistenerf
17 uur · Zaanstad · 🌐

Goedendag
Mijn ouders wonen hier sinds een week en we zijn met familie eerder al een aantal weken bezig geweest om alles voor elkaar te maken voor onze pap en mam.
Ik wilde even zeggen Wat een schatten van mensen allemaal hier. Als een warme deken, iedereen vriendelijk, behulpzaam en hartverwarmend. Onze dank als kinderen is zeer groot dat wij onze ouders met een gerust hart kunnen achterlaten.
Dank jullie wel en dan bedoel ik ook iedereen van klusjesman, de mensen van de keuken, receptionistes tot "wijk"-verpleegsters.
Nogmaals dank ook namens mijn zusjes [Gerda Kuijt-Steding](#)

👍 Leuk 💬 Opmerking plaatsen ➦ Delen 📷

💬 Chatbericht

👍❤️ 28 Chronologisch ▾

 **Dorkas Punt** Wat ontzettend lief. We zullen proberen om altijd ons best te doen.
Leuk · Beantwoorden · 👍 1 · 17 uur

 **Mennistenerf** Enorm bedankt voor dit prachtige compliment. Alle medewerkers van Mennistenerf proberen elke dag opnieuw hun bewoners het naar hun zin te maken. Ik hoop dat uw ouders nog lange tijd bij ons mogen wonen. Ik zal zorgen dat uw compliment wordt doorgegeven.
Leuk · Beantwoorden · 👍 2 · 16 uur

 Schrijf een opmerking... 😊 📷 GIF 🗨️

Belangrijke data voor in uw agenda

15 augustus begint handwerken in de Arend Dikzaal
3-17-24-31 augustus GEEN Rek en Streckclub

15 september 2E Deur tot Deurloop Mennistenerf zie blz 31
17 september Dam tot Damloop
19 september Prinsjesdag dit jaar in de glazen koets
22 september om 22.02 uur begint de herfst



NIEUWE BEWONERS vanaf 26 mei 2017

26-mei Mevr. G. Klitsie	App 103
2-jun Mevr. G. Groen	App 207
13-jun Mevr. W. van Santen	App 406
23-jun Mevr. B. Rus	AGV 44
25-jun Dhr. en Mevr. Steding	MS 32



OVERLEDENEN

vanaf 29-05-2017 t.m. 18 juli

Overleden op:

29-mei-17 Mevr. J. Ferwerda
8-jun-17 Mevr. M. v.d. Velde
25-jun-17 Mevr. M. de Haas
26-jun-17 Mevr. E. Piets

Adres:	leeftijd
App 416	71jr
App 326	98jr
AGV 46	96jr
App 408	85jr

Wij wensen u allen veel woonplezier!



Zondag 20 Mei 2017

Tijdens de kerkdienst v.l.v. onze
dominee Willemien Roobol
hebben wij het Hemelvaartspel
opgevoerd. Het spel is geschreven door
onze vroegere dominee Johan Banai.

Regie: Cor Tseffers

Piano: Gerard

Spelers: Elsje Francien Jung Annie Nel
Willemien.

Hevig geschokt waren wij, door het
plotseling overlijden van onze vaste
speler Jan Hillegers. Wat nu?

Binnen 1 week heeft Elsje het spel
omgezet in een aanrumslijke spel.

Heel knap!!

Jan wij hebben het spel aan jou opgedragen
wij zullen je nooit vergeten. ~~!!~~
Wil, wij houden contact met je!!!

Nel Bier.

DANKBETUIGING FAMILIE HILLEGERS

Het is inmiddels alweer 2 1/2 maand geleden dat wij afscheid hebben genomen van Jan. Daar het onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken voor de vele blijken van medeleven in de vorm van kaartjes, telefoontje en bemoedigende woorden, wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om aan te geven dat het hartverwarmend was, mijn dank daarvoor.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Ds. Willemien Roobol voor haar troostrijke woorden tijdens de uitvaart.

Wij hebben een hele fijne tijd gehad in het Mennistenerf en daar is nu helaas een eind aan gekomen. Ik wens jullie allen het allerbeste toe.

Vriendelijke groet van Wil
Edward en Karin

**VERJAARDAGEN
AUGUSTUS**



	ADRES	LEEFTIJD
1-aug Mw. A. de Kort	HG 43	94 jaar
3-aug Mw. E. Spaander	App. 314	90 jaar
5-aug Mw. P. Bier	WS 28a	90 jaar
6-aug Mw. A. Jorna	App. 325	86 jaar
7-aug Mw. A. Fidder	App. 223	92 jaar
7-aug Mw. G. van der Vooren	App. 224	78 jaar
9-aug Mw. M. Tegeler	HG 65	81 jaar
10-aug Mw. A. Vethaak	App. 312	99 jaar
10-aug Mw. P. Kreijger	App. 304	94 jaar
11-aug Hr. J. Buter	HG. 49a	71 jaar
12-aug Mw. M. Meijn	MS. 2	69 jaar
17-aug Mw. B. Norder	WS 26a	84 jaar
18-aug Mw. S. Poldervaart	App. 407	82 jaar
23-aug Hr. M. van Lit	App. 308	83 jaar
23-aug Mw. A. Huijsman	App. 326	89 jaar
28-jan Mw. P. Remijn	App. 107	84 jaar
31-aug Mw. A. Richter	HG. 9	91 jaar



**VERJAARDAGEN
SEPTEMBER**

	ADRES	LEEFTIJD
6-sep Mw. A. Romp	HG 45	73 jaar
8-sep Hr. K. Hover	App. 321	89 jaar
8-sep Mw. J. Schinkel	App. 322	99 jaar
10-sep M. Cobelens	HG 5	84 jaar
17-sep Mw. E. Zwemmer	HG 19	76 jaar
17-sep Mw. H. van Leeuwen	HG 17	88 jaar
18-sep Mw. A. Bosboom	App. 324	88 jaar
19-sep Hr. A. Schone	App. 411	83 jaar
22-sep Dhr. C. Camfferman	MS 10	91 jaar
27-sep Mw. M. Koome	App. 318	88 jaar
27-sep Mw. J. Tatje	MS 34	91 jaar
30-sep Mw. G. Vonk	AGV 37	83 jaar

NIEUW IN HUIS, DE ROLLATOR CHECK, 22 augustus om 14.00-16.00 uur

Op 22 augustus 2017 kunt u uw rollator laten checken door Chiel van der Stelt. Wij raden u aan dit te laten doen in de Arend Dikzaal voor uw eigen veiligheid. Wanneer uw rollator gerepareerd moet worden zal hij u daarin adviseren en u melden wat de kosten zijn. De heer Van der Stelt komt twee maal in het jaar, houd u de informatieborden in de gaten voor meer informatie.

ZORGMOBIEL

De zorgmobiel wordt gerund door vrijwilligers, die een deel van hun vrije tijd steken in het vervoeren van ouderen en minder mobiele mensen. Zij doen dit werk met liefde en overtuiging.

De ritjes gaan veelal naar het ziekenhuis, de fysiotherapie, maar ook naar vrienden of de kapper die anders voor vele mensen onbereikbaar zijn.

De twee zorgmobiels rijden van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur. De ritten gaan door heel Zaandam, Zaandijk, Wormerveer, Wormer, Oostzaan en

Koog aan de Zaan. Dit om de aanrijtijden niet te lang te laten duren. Verre afstanden in overleg. Per rit kunnen meerdere personen vervoerd worden, de prijzen variëren al naar gelang uw plaats van bestemming.



Voordelen van de Zorgmobiel

- Hij komt -meestal- op tijd voorrijden;
- U hoeft niet lang te wachten;
- Uw rollator kan mee;
- U heeft een vertrouwde chauffeur.

ROLSTOELBUS

U kunt van de rolstoelbus gebruik maken indien u:

- Bewoner bent van Mennistenerf, of
- Verbonden met Eeven Thuiszorg, of
- Rolstoelafhankelijk bent.

U kunt de bus reserveren voor maandag t/m vrijdag van 10.30 uur tot 15.30 uur.

Met uitzondering van de zomer en feestdagen.

Reserveren en informatie

Voor inlichtingen of reserveren belt u: 075- 650 45 64 van maandag tot en met vrijdag 9.00 uur tot 15.00 uur.

TIP: Reserveer op tijd, want vol is vol.



Mantelzorgbijeenkomst 2017

De mantelzorgbijeenkomst van dit jaar was voor iedere mantelzorger van onze organisatie. Voor de mantelzorgers van de afdeling KSW en dagverzorging zou er nog een aparte avond volgen, maar die is inmiddels bij gebrek aan belangstelling vervallen.

Deze avond hebben we geprobeerd een ieder een indruk te geven van de veranderingen die we binnen en buiten de muren van ons zorgcentrum hebben gepland. Een deel daarvan is inmiddels uitgevoerd. Het zal u niet ontgaan zijn!

De cliëntenraad konden we aan u voorstellen en hebben uitgelegd wat zij voor u kunnen betekenen. Ook hebben we met behulp van Anneke Tesselaar gekeken naar stellingen omtrent zorg. Hoe is het ook alweer geregeld? Wat kan er wel /niet en wie doet wat? Door de stellingen met elkaar te beantwoorden middels de uitgedeelde rode en groene kaartjes was snel zichtbaar in de zaal wat er over het algemeen werd gedacht. Vaak klopte het precies met de werkelijkheid.

Op sommige andere onderdelen was toelichting of uitleg goed op zijn plaats. Een leuke discussie ontstond toen de stelling op wel drie manieren kon worden uitgelegd of geïnterpreteerd.

Al met al was het een goed bezochte avond met mantelzorgers. Iedereen ging met een goed gevulde goodiebag weer huiswaarts.



Loopt u mee met de Deur tot Deur loop op vrijdag 15 september?



Op 16 en 17 september vindt de jaarlijkse Dam tot Damloop plaats. Traditiegetrouw komen de lopers vrijwel langs ons zorgcentrum en velen van u genieten volop van het evenement.

Wegens het grote succes van vorig jaar gaan we ook dit jaar weer een mini loop voor u organiseren: de Deur tot Deurloop.

Op vrijdag 15 september zal de loop om 14.30 uur van start gaan vanuit het Mennistenerf, de exacte route is nog niet bekend, maar zal maximaal 1 km bedragen en door 'onze' wijk gaan.

We vertrekken uit de achterdeur alwaar het startschot zal worden gegeven door onze eigen Gerard Nasveld.

Nu denkt u wellicht: 'Ik zit in een rolstoel, kan ik dan ook mee?'. Het antwoord daarop is simpel: 'Ja, natuurlijk!'. Iedereen van het zorgcentrum en de aanleunwoningen is van harte uitgenodigd om mee te lopen. Om iedereen veilig de route te laten lopen willen we zoveel mogelijk mantelzorgers en vrijwilligers vragen om mee te lopen en cliënten te begeleiden daar waar dat nodig is. Halverwege de route zal een kleine rustplaats komen waar u kunt genieten van een glaasje limonade. En uiteraard zullen alle lopers en hun begeleiders feestelijk worden onthaald bij de voordeur bij aankomst. U loopt toch ook mee?! U kunt zich aanmelden tot vrijdag 8 september bij de receptie.

Mocht u vragen hebben, stel ze gerust aan Belinda Alkema (coördinator welzijn) of Hella Nijssen (directiesecretaresse).



Dit was de 1e deur tot deurloop 2016

JOURNAAL AUGUSTUS week 31			
dinsdag	1 aug.	09.00	Geen handwerken
woensdag	2 aug.		
donderdag	3 aug.	09.15	Geen Rek&Strek Club/cliëntenraad.
		14.30	High Tea in de Arend Dikzaal
			Deze maand GEEN koersballen i.v.m. vakanties vrijwilliger(s) .
vrijdag	4 aug.	10.15	Gespreksgroep levens- en geloofsvragen, huiskamer 4de eta-
zondag	6 aug.	14.30	De "Zaanse Parel Vissers" openen de vernieuwde Arend Dikzaal met een spetterend optreden. Meer info op informatie-
Week 32			
Maandag	7 aug.	14.30	Spelmiddag in de Arend Dikzaal.
dinsdag	8 aug.	09.00	Geen Handwerken in de Arend Dikzaal.
woensdag	9 aug.	14.30-16.00	Vanmiddag spelen we weer met de Wii. U komt toch ook naar de AD zaal.
		17.15	De Buren uit de Wetstraat en de aanleunwoningen eten in het restaurant met koffie na in de "Ontmoeting" tot 18.30 uur.
donderdag	10 aug.	09.15	Rek&Strek Club en Han Nool van de Cliëntenraad in de AD zaal.
		14.00	GEEN koersbal.
vrijdag	11 aug.	16.00	Gezelligheid kent geen tijd, midden in de maandborrel in de
zondag	13 aug.	10.15	Kerkdienst: Voorganger is dhr. Menno Hofman.
		14.30	Vanmiddag een optreden van "Ed Vermeulen". Meezingen mag. Meer info op informatieborden.
Week 33			
maandag	14 aug.	13.30	Bibliotheek in 't Trefpunt tot 15.00 uur.
		14.30	De gezellige kunstclub o.l.v. Cor Treffers, in de Arend Dikzaal.
		14.30	Spelmiddag in de Arend Dikzaal.
dinsdag	15 aug.	09.00	Handwerken aan de gastentafel in de Arend Dikzaal.
woensdag	16 aug.	10.00-11.00	Blijft u na de koffie nog even zitten want de gebroeders Speelman komen hun kunsten vertonen.
		14.30	Kienen. Kom uw geluk beproeven in de Arend Dikzaal.
donderdag	17 aug.	09.15	Geen Rek&Strek Club /Cliëntenraad ivm met zomerstop
		14.00	GEEN koersbal
vrijdag	18 aug.	10.00-11.45	Het "Uitbureau" gaat koffiedrinken op de Dam in Zaandam. Gaat U ook mee!!!! Opgeven bij de receptie.

vrijdag	18 aug.	10.00	Gespreksgroep levens- /geloofsvragen, huiskamer 4e etage.
zondag	20 aug.	14.30	De "WAO Jazzband" komt op bezoek. Gezelligheid kent geen tijd dus de middag is helaas zo om. Meer info op informatieborden.

Week 34

maandag	21 aug.	14.30	Spelmiddag in de Arend Dikzaal.
dinsdag	22 aug.	09.00	Handwerken aan de gastentafel in de Arend Dik aal.
		14.00-16.00	Rollatorcheck in de Arend Dikzaal. Heeft u een rollator, laat hem controleren en eventueel opnieuw afstellen.
woensdag	23 aug.	14.30	Wii spel in de Arend Dikzaal
donderdag	24 aug.	09.15	<u>GEEN</u> Rek&Strek Club/Cliëntenraad ivm zomerstop
		14.30	<u>GEEN</u> koersbal.
vrijdag	25 aug.	18.00	Culinaire Avond thema Indian Summer, met een knipoog naar de BBQ in ons vernieuwde restaurant. Zie informatieborden.
zaterdag	26 aug.	19.30	Klaverjassen in de Arend Dikzaal. Gezelligheid kent geen tijd dus kom een kaartje leggen.
zondag	27 aug.	10.15	Kerkdienst: Voorganger is ds. Willemien Roobol.
		14.30	Vanmiddag treden op "de Swingers" u wel bekend van eerdere optredens hier. Een vrolijke middag wordt gegarandeerd. Meer info op de informatieborden.

Week 35

maandag	28 aug.	13.30	Bibliotheek in 't Trefpunt tot 15.00 uur
		14.30	De gezellige kunstclub o.l.v. Cor Treffers, in de Arend Dikzaal.
		14.30	Spelmiddag in de Arend Dikzaal
dinsdag	29 aug.	09.00	Handwerken aan de gastentafel in de Arend Dikzaal.
		14.00-16.00	De Arend Dikzaal wordt vanmiddag weer omgetoverd tot kledingwinkel. Fashion plus mode heeft weer voor ieder wat wils in de verkoop. Profiteer er van.
donderdag	31 aug.	09.15	GEEN Rek&Strek Club/Cliëntenraad ivm zomerstop
		14.00	Koersballen. We laten de ballen weer rollen want het nieuwe seizoen gaat weer beginnen. Wilt U meedoen kom dan naar de Arend Dikzaal.

SEPTEMBER

vrijdag	1 sept.		Geen activiteiten.
zondag	3 sept.	14.30	Vanmiddag treden voor U op "De Raddraaiers". Voor informatie en prijs kijk op de borden en het affiche in de lift.

Week 36			
maandag	4 sept.	14.30	Spelmiddag in de Arend Dikzaal.
dinsdag	5 sept.	09.00	Handwerken aan de gastentafel in de Arend Dikzaal.
woensdag	6 sept.	10.00-11.45	Het "Uitbureau" gaat vanmorgen naar de markt in Wormerveer. Wilt u ook mee, dan kunt u zich opgeven bij de receptie.
donderdag	7 sept.	09.15	Voorrondes van het Ouderensongfestival tot 16.30 uur
			Geen Koersbal vandaag.
zondag	10 sept.	10.15	Kerkdienst: Voorganger is ds. Truus de Boer
		14.30	Optreden van de "FBI Jazz Band". Voor info zie informatieborden.
Week 37			
maandag	11 sept.	13.30	Bibliotheek in 't Trefpunt tot 15.00 uur.
		14.30	De gezellige kunstclub o.l.v. Cor Treffers, in de Arend Dikzaal.
		14.30	Spelmiddag in de Arend Dik aal
dinsdag	12 sept.	09.00	Handwerken aan de gastentafel in de Arend Dikzaal.
		14.30-16.00	Bent U aan nieuwe schoenen toe? Donjacour schoenen vast wel een paar waar u weer op verder kunt. In de AD zaal staat alles uitgesteld.
woensdag	13 sept.	14.30-16.00	Vanmiddag spelen we weer met de Wii. U weet wel dat computerspel, spelend vanuit de luie stoel. U komt toch ook naar de Arend Dik aal.
donderdag	14 sept.	09.15	Rek&Strek Club en Han Nool van de Cliëntenraad in de Arend Dikzaal.
		14.00	Koersballen in de Arend Dikzaal.
vrijdag	15 sept.	14.30	Deur tot deurloop
vrijdag	15 sept.	16.00	Gezelligheid kent geen tijd, midden in de maandborrel in de Pantry
zondag	17 sept.	14.30	Vanmiddag geen muziek. De stad is al vol muziek en hardlopers "De Dam tot Damloop" is aan de gang.
Week 38			
maandag	18 sept.	14.30	Spelmiddag in de Arend Dikzaal.
dinsdag	19 sept.	09.00	Handwerken aan de gastentafel in de Arend Dikzaal.
		14.30	Kleding verkoop firma Hoffmans. De kleding zal worden getoond d.m.v. een modeshow. Wie weet zit er wat voor u bij.
woensdag	20 sept.	10.00	Optreden gebroeders Speelman, zing lekker mee tot 11.00 uur.
		14.30	Er valt wat te winnen!! We gaan kienen in de Arend Dikzaal.
		17.15	De Buren uit de Wetstraat en de aanleunwoningen eten in het restaurant met koffie na in de "Ontmoeting" tot 18.30 uur.

donderdag	21 sept.	9.15	Rek&Strek Club en Han Nool van de Cliëntenraad in de Arend Dikzaal.
zondag	24 sept.	10.15	Oec.avondmaal voorganger is pastor Jos van Steen
		14.30	Mandoline orkest "Entre Nous". Meer info zie informatieborden.
Week 39			
maandag	25 sept.	13.30-15.00	Bibliotheek in 't Trefpunt.
		14.30	Spelmiddag
		14.30	De gezellige kunstclub o.l.v. Cor Treffers, in de Arend Dikzaal.
dinsdag	26 sept.	09.00	Handwerken aan de gastentafel in de Arend Dikzaal.
		10.00-11.30	Na de koffie is het gezellig winkelen. Marion mode heeft weer voor elk wat wils. Kom kijken naar de nieuwste trends, er is vast wel iets voor u bij.
		14.30-16.00	Vanmiddag komt het "Kapiteinskoor" optreden in de Arend Dikzaal. Een introductie heeft dit koor niet meer nodig.
woensdag	27 sept.	14.30-16.00	Vanmiddag spelen we weer met de Wii. U weet wel dat computerspel, spelend vanuit de luie stoel. U komt toch ook naar de Arend Dikzaal.
donderdag	28 sept.	09.15 10.15	Rekken en Strekken en Han Nool van de Cliëntenraad in de Arend Dikzaal.
		14.00	Koersballen in de Arend Dikzaal.
vrijdag	29 sept.	10.15	Gespreksgroep, "Levens- en geloofsvragen, huiskamer 4
		18.00	Culinaire Avond thema Bella Italia. Land van Cultuur, geschiedenis en heerlijk eten. Meer info zie informatieborden.
zaterdag	30 sept.	19.30	Klaverjassen in de Arend Dikzaal. Gezelligheid kent geen tijd dus kom een kaartje leggen.
OKTOBER			
zondag	1 okt.	14.30	Ook vanmiddag weer een fijn optreden van het "Hazes koor Zaandam" . Meer info zie informatieborden.
Week 40			
maandag	2 okt.	14.30	Spelmiddag in de Arend Dikzaal.
dinsdag	3 okt.	09.00	Handwerken aan de gastentafel in de Arend Dikzaal.
donderdag	5 okt.	09.15	Rek&Strek Club/Cliëntenraad in de Arend Dikzaal.
		14.00	Koersballen in de Arend Dikzaal.

VASTE ACTIVITEITEN i.v.m verbouwing kan locatie wijzigen

MAANDAG			
Zoek geraakte kleding	07.15/16.00	Elke werkdag	Linnenkamer
Opticien E. Stolwijk	10.45	laatste maandag van de maand	Huiskamer 3e etage
Orthopedische kousen	10.00/12.00	Elke week	2e etage dokterskamer
Apotheek	11.00/14.00	Elke werkdag	Begane grond
Spelmiddag	14.30	Elke week	Arend Dikzaal
Bibliotheek	13.30/15.00	1x14 dagen in de oneven weken	't Trefpunt
Gezellige Kunstclub	14.30	1x14 dagen in de oneven weken	Arend Dikzaal
Avondrestaurant	17.15/18.30		Arend Dikzaal
DINSDAG			
Kapsalon Helena 1e etage	09.00/12.30	Elke week	Op afspraak
Handwerken	09.00	Elke week	Arend Dikzaal
Apotheek	11.00/14.00	Elke werkdag	Begane grond
Pedicure	11.00/14.00	Elke dinsdag	Salon op de 4e etage
Avondrestaurant	17.15/18.30		Arend Dikzaal
WOENSDAG			
Kapsalon Helena 1e etage	09.00/12.30	Elke week	Op afspraak
Handwerken	09.00	Elke week	Arend Dikzaal
Apotheek	11.00/14.00	Elke werkdag	Begane grond
Gebroeders Speelman	10.00/11.00	1x in de maand	Arend Dikzaal
Wisselende activiteiten	14.30	Elke week	Arend Dikzaal
Kienen	14.30	1x in de maand	Arend Dikzaal
Buren De Wetstraat en aanl. Woningen eten samen met koffie/thee na afloop	17.15/18.30	Elke 2e woensdag v/d maand	Arend Dikzaal / Ontmoeting
Avondrestaurant	17.15/18.30		Arend Dikzaal

DONDERDAG			
Kapsalon Helena 1e etage	09.00/12.30	Elke week	Op afspraak
De Rek en Strek Club	09.15	Elke week	Arend Dikzaal
Open inloop Cliëntenraad	10.15	Elke week	Han Nool (AD Zaal)
Apotheek	11.00/14.00	Elke werkdag	Begane grond
Koersballen	14.00	Elke week	Arend Dikzaal
Rabobank	14.00/16.00	Even weken	Leestafel receptie
Avondrestaurant	17.15/18.30		Arend Dikzaal
VRIJDAG			
Spreekuur cliëntenraad	10.00/11.00	Laatste vrijdag v.d. maand	Arend Dikzaal
Apotheek	11.00/14.00	Elke werkdag	Begane grond
"Midden in de maand borrel" in de Pantry	16.00/17.30	De 2e vrijdag v.d maand	voor bewoners, personeel en vrijwilligers
Culinaire Avond	18.00	Laatste vrijdag v.d. maand	Arend Dikzaal
ZATERDAG			
Klaverjassen	19.30	Elke laatste zaterdag v.d. maand	Arend Dikzaal
ZONDAG			
Cultuur op Zondag	14.30	Elke week	Arend Dikzaal
Kerkdienst	10.15	Elke 2e en 4e zondag v.d. maand	Arend Dikzaal

KERKDIENTEN IN MENNISTENERF

De kerkdiensten worden afwisselend geleid door Doopsgezinde voorgangers en de geestelijk verzorger van het Mennistenerf, ds. Willemien Roobol. Een enkele keer zal er nog een voorganger van andere kerkelijke achtergrond voorgaan.

De kerkdiensten zijn elke 2e en 4e zondagochtend om 10.15 uur in de Arend Dikzaal.





Openingstijden winkel en pantry

Het winkelbuffet in de Pantry is alle dagen open.

Maandag t/m vrijdag van 09.30 – 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen van 10.30 – 17.00 uur



Apotheek servicepunt Mennistenerf

Vanaf heden heeft BENU Apotheek Oostzijde Bakker een vestiging in Mennistenerf. (tegenover het restaurant). Wij zijn maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 14.00 uur geopend. Recepten die u vóór 14.00 uur inlevert, kunt u de volgende dag na 11.00 uur ophalen. Indien u wenst kunnen ze ook bezorgd worden. Ook kunt bij ons terecht voor zelfzorgproducten en vragen over uw medicijnen.



Linnenkamer Mennistenerf

Openingstijden van maandag t/m vrijdag 07.15 uur tot 16.00 uur.

Hier kunt u terecht voor vragen over de was of als u kleding zoek is geraakt. Ook kunt u hier terecht, op afspraak, om uw kleding te laten herstellen.



Avondrestaurant

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is ons avondrestaurant geopend van 17.15-18.30 uur. Een leuke kans om eens met uw kinderen, medebewoners of familie te eten. De kosten zijn slechts vanaf € 5,50. Ook 's avonds wordt er vers gekookt in onze eigen keuken. Indien u gebruik maakt van het avondrestaurant, bestaat de mogelijkheid om 's middags een broodmaaltijd te gebruiken. Graag reserveren bij de receptie.



Receptie Mennistenerf

Voor vragen en informatie kunt u ons bereiken van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 20.30 uur
zaterdag en zondag van 09.30 uur tot 20.30 uur

Scootmobiel lenen



Sinds juni 2012 zijn er scootmobielen te leen in Zaanstad. Handig voor als u (tijdelijk) minder goed ter been bent en er toch op uit wilt. Iedereen is vrij deze scootmobielen te gebruiken mits u een identiteitskaart en uw polis van uw WA-verzekering kunt overleggen en er een rijvaardigheidstoets is afgenomen.

Voor het lenen van een scootmobiel kunt u terecht bij:

Zorgcentrum Mennistenerf (Zaandam Zuid): 075-6123262

Voor overige vragen kunt u terecht bij Gemeente Zaanstad.

FACILITEITEN - CATERING - SERVICE

U kunt in Zorgcentrum Mennistenerf en Wijkcentrum Dirk Prins een zaal huren, voor een feest, verjaardag of vergadering. Hiervoor zijn diverse zalen beschikbaar.



Zaalhuur (per dagdeel)

Arend Dikzaal	€75,00
Trefpunt	€35,00
Vergaderpunt	€25,00
Verschillende kleine zalen, beamer en scherm	€35,00
Bediening p.p. / p.u.	€23,50

Genoemde prijzen zijn geldig tot 1 augustus 2017.

Tevens kunnen wij natuurlijk zorgen voor een kopje koffie, hapje, drankje of een maaltijd.

CATERING

Kijkt u eens in onze folder „Catering” voor ons aanbod.

Vindbaar naast de receptie in het folderschap.

U kunt de gerechten uit het menu Catering & Gebak thuis laten bezorgen.



Heeft u vragen?

Alle actuele informatie leest u op onze website, die u kunt bereiken via www.mennistenerf.nl. Via de website is het ook mogelijk een bericht te sturen.

Kijk hiervoor bij 'Contact' voor het formulier. Rechtstreeks een e-mail sturen kan via info@mennistenerf.nl.

Daarnaast kunt u 075 - 612 32 62 bellen, waar u in contact komt met onze receptie medewerkers. Zij verbinden u door met de juiste afdeling of beantwoorden uw vraag als dat mogelijk is. Onze receptie medewerkers kunnen u ook persoonlijk te woord staan als u langskomt op het onderstaand bezoekadres.

Dit is tevens ook het postadres.

Doopsgezind Zorgcentrum Mennistenerf

H. Gerhardstraat 77

1502 CC Zaandam

Hoewel deze tekst met de grootste zorg is samengesteld, kunnen er type en/of drukfouten in staan. Ook kunnen data, tijden en prijzen gedurende het jaar veranderen.

U kunt daarom geen rechten aan informatie van deze pagina ontleen.

VERVOLG ORGANISATIE INFO

Bewonerscommissie aanleunwoningen

Mevr. N. Bier Voorzitter	De Wetstraat 28a
Dhr. C. Camfferman	M. Simonszstraat 10
Mevr. M. Huijsman-Clijnk	De Wetstraat 8a
Mevr. A. Romp	H. Gerhardstraat 45
Mevr. N. v.d. Stelt	M. Simonszstraat 6
Mevr. E. Rijser-van Druten	H. Gerhardstraat 49
Dhr. J. Emmer	De Wetstraat 24

Cliëntenraad Algemeen van Mennistenerf en

Wijkcentrum Dirk Prins

Rinus Buijvoets, voorzitter

Han Nool

Marty de Bruin

Pim Blank

Siem Meijn

Spreekuur Cliëntenraad

Elke donderdag van 09.00 uur tot 11.00 uur
bij Han Nool in de Arend Dikzaal

Ondernemingsraad

Mevr. Y. Schilp	Voorzitter
Mevr. T. Bieman	Secretaris
Mevr. S.K. Molenaar	Vice-voorzitter
Mevr. D. Duivis	OR Lid
Mevr. M. Arragon	OR Lid
Mevr. T. Gokalp	OR Lid

Erfnieuws Colofon

Eindredactie	Robert v.d. Veer
Grafisch vormgeving	Sylvia Kristina Molenaar
Tekst vormgeving	Ruud Meijns - Maartje Goverde
Internet www.mennistenerf.nl	Foto website wachtwoord: Zaandam1502!
Contact redactie	erfnieuws@mennistenerf.nl
H. Gerhardstraat 77, 1502 CC Zaandam. Telnr. 075-6123262	

STICHTING “VRIENDEN MENNISTENERF”. Voor uw bijdrage: NL43ABNA0936899506 t.n.v. stichting vrienden Mennistenerf. Deze stichting biedt allerlei extra's voor onze bewoners.

Ouderenzorg waar ú centraal staat



Mennistenerf zet zich in voor een warme, gastvrije en huiselijke sfeer, waar elke wens bespreekbaar is en waar iedereen zichzelf kan zijn.

Zorgcentrum Mennistenerf biedt:

- Verzorgingshuiszorg
- Kleinschalige woonvorm
- Wijkverpleging
- Huishoudelijke hulp
- Dagverzorging
- Alarmering

Extra diensten:

- Maaltijden thuis
- Personenvervoer
- Avondrestaurant
- Catering
- Zalenverhuur
- Culturele activiteiten
- Wijkpas

H. Gerhardstraat 77 | E: info@mennistenerf.nl
1502 CC Zaandam | T: (075) 6123262

 **Mennistenerf**
Zorgcentrum